

Hymne uit de Rig Veda (India)

Mochten we een zijn van hart
Mochten we een zijn van woord
Mochten we een zijn van geest

Laten we de eenheid nastreven in ons bidden
Laten we de eenheid nastreven in ons levensdoel
Laten we de eenheid nastreven in wat we te bieden hebben

Moge er perfecte eenheid bestaan onder ons.

Reflectie van Ibn Arabi (1165-1240, Spanje)

Mijn hart kan vele vormen aannemen :

Een weide voor de gazellen
Een plaats voor de heilige boom
Stenen tafelen voor de Torah
Een klooster voor de monniken
De Ka'ba voor de pelgrims

Mijn geloof is de Liefde
Waarheen de karavaan van de Liefde mij ook voert
Dat is mijn geloof
Dat is waarin ik geloof

